

Stenbergs jubilerar:

Köpte första bilen av sin lärare, idag ett av landsortens främsta

Bettna: Ibland kan man läsa de mest märkliga historier om hur ett affärsföretag kan komma till. Oftast är det frågan om en driftig person som inte är särskilt blyg av sig och inte rädd att ge sig ikast med till synes svårlösta uppgifter. Om en sådan person skall en del av den här artikels handla även om vederbörande inte själv byggt upp sitt bilimperium utan haft mycket god hjälp av två driftiga bröder. För 30 år sedan föddes Stenbergs i Bettna. Närmare bestämt den 7 juni. Några år senare blev det Bröderna Stenbergs, sedan numera framlidne Ulrich och Jöns trädde in i firman. Först 1954 bildades dock Bil AB Bröderna Stenberg. Men mannen bakom företagets tillkomst var näst äldste brodern Janne. En framåt yngling som tidigt börjat intressera sig för bilar och som också tidigt bestämde sig för att det skulle i framtiden bli hans melodi. Den första bilen köpte han för övrigt av sin och Ulrichs skollärare. En Opel 1939 som han sålde för det dubbla priset han gav.

- Jag minns det än idag hur jag tog cykels och åkte till Vadsbro. Där bodde kantor Sigurd Lundberg och han skulle sälja sin Opel av 1939 års modell. Jag gjorde affär, slog i 5 liter motyl, som det då hette, och sålde bilen till en annan person. Därmed var det hela igång.

BYGGT OM 27 GÅNGER

- Det var väl lite besvärligt till att börja med då jag inte var myndig på den tiden utan min far Olof fick svara för påskrifterna. Jag lyckades också övertala honom att få starta en bilfirma och med tanke på att de affärer som jag då gjort

gått riktigt bra var det inte särskilt svårt. Därför köpte vi Bettna Bilverkstad som då var på 140 kvadratmeter. En verkstad som sedan byggts om inte mindre än 27 gånger. Den senaste stora utbyggnaden gjordes 1969 då vi byggde den stora centrala försäljnings- och utställningshallen som invigdes i september 1969.

- Vår filosofi har varit att försäljningen är en bisak och att servicen är huvudsaken för att få en belåten kund. Då får vi försäljningen närapå gratis.

_ Jag vill också betona den mycket stora betydelsen som personalen har vid ett sådant här företag och i det fallet har vi verkligen lyckats. Vi har en personal som alltid och nu ställer upp för företagets bästa. Den har betytt oerhört mycket för oss och varit en bidragande orsak till de framgångar vi idag har nått, slutar Janne Stenberg.

VÄLKÄNT NAMN

I dag är Bröderna Stenbergs ett välkänt namn i bilkretsar. En av landsortens största försäljare av Peugeot. Säljer omkring 360 nya bilar och mellan 900 och 1000 begagnade per år vilket betyder en årsomsättning på cirka 12 milj kronor. Ingen dålig omsättning för företaget med 38 anställda. De flesta sedan många, många år anställda vid Stenbergs. 10 av dem är kvar sedan de första åren firman startades. Men så har också företagets personalpolitik varit sådan att de flesta trivts utomordentligt vid firman och blivit kvar där.

Vad är det då som gjort just Stenbergs i Bettna så omtalat inte minst bland bilkunderna. Under den första epoken hände det att firman tog både kor och hästar i byte vid en bilaffär, något som inträffat även under senare tid men också det sätt på vilket kunderna har bemötts. Tre verkliga stöttepelare har sett till att namnet Stenbergs kommit i blickpunkten på rätt sätt, d.v.s. positivt, nämligen Janne som varit den sammanhållande länken, brodern Ulrich som under sin livstid var den ledande

försäljaren, ett geni när det gällde att sälja, samt Jöns som sett till att bilarna fått den service de skall ha och som lett den inte minst viktiga servicesidan på samma sätt som den övriga verksamheten.

Vi nämnde tidigare att man säljer Peugeot men det första bilmärke som företaget fick agentur på var faktiskt Studebaker. Året var 1945 och det år som väl egentligen det hela tog ordentlig fart.

När Bröderna Stenbergs i Bettna idag firar sin 30-åriga tillvaro har nya namn kommit in i bilden, nämligen Jannes son Peter och Ulrichs son Mats. Båda ekonomer efter genomgången Chartau och Peter har sedan ytterligare förkovrat sig i ämnet genom studier i Frankrike. Två unga, framåt grabbar, som så småningom kommer att överta ansvaret för ett av landsortens mest välskötta bil- och familjeföretag.

SEO

Artikeln avskriven, av Göran Eriksson, från ett urklipp av den 2/6 1973

Bilden av artikeln hämtad från web-adress:

http://www.bygdeband.se/file/398764/420-tidningsklipp_vrena_2/